

egyptologie.nl

Kennis over het Oude Egypte

Nieuwsberichten 2008-2009

[Home](#)

Op deze pagina treft u egyptologische nieuwsberichten aan uit 2008-2009. De meest recente berichten staan bovenaan.

Indien u op de hoogte wilt worden gesteld van het meest recente nieuws op het vlak van het Oude Egypte, kunt u zich hier aanmelden voor het ontvangen van een Egyptologische nieuwsbrief:

[Informatie.](#)

Terug naar het [archief](#).

Beeld in Taposiris Magna

Archeologen hebben onder leiding van de Dominicaanse egyptologe Kathleen Martinez in de tempel van Osiris te Taposiris Magna een groot basalten beeld van een Ptolemeïsche koning gevonden. De tempel ligt ongeveer 45 km ten westen van Alexandrië. In **april 2009** kwam deze opgraving ook in het nieuws na de aankondiging dat het graf van Cleopatra weldra onder de vloerplaten van de tempel zou worden ontdekt. Het nu ontdekte beeld geeft alleen een torso weer. Ook is een deel van de benen bewaard gebleven. Vermoedelijk betreft het een beeld van Ptolemaïos IV. Vlakbij het beeld is namelijk een stuk reliëf van dezelfde steensoort aangetroffen met de cartouche van deze koning. Ook vond het team in een stichtingsdepot van de tempel een inscriptie waarin gesproken wordt over de stichting van de tempel door Ptolemaeus IV. Het team van Martinez vermeldt ook de vondst van de originele toegangspoort aan de westzijde van de tempel. Hier zijn ook kalkstenen funderingen aangetroffen die oorspronkelijk dienst hebben gedaan als de voetstukken van sfinxen die waarschijnlijk langs de processieweg naar de toegangspoort hebben gestaan: [info](#).



De tempel van Taposiris Magna



Sjabt van Pasén

Graf van Cleopatra

Archeologen menen te weten waar koningin Cleopatra en haar minnaar, de Romeinse veldheer Marcus Antonius, liggen begraven. Voorwerpen die zijn opgegraven bij de tempel van Taposiris Magna, ten westen van de stad Alexandrië, zouden hier op wijzen. Woensdag **22 april 2009** werd begonnen met het openen van de schachten. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft een korte Engelstalige documentaire gemaakt naar aanleiding van de berichtgeving uit Egypte. Bekijk hier het nieuwsbericht: [info](#). Aansluitend op dit onderwerp over Cleopatra luistert u hier naar een radio-interview van 6min10 met Henk Singor, oudheid specialist aan de Universiteit van Leiden, over de mythe van de schoonheid van Cleopatra: [Cleopatra VII](#).

Graftombe te Tell el-Maschoeta

Dr. Zahi Hawass maakte in **maart 2009** melding van een bijzondere vondst in Tell el-Maschoeta



Het boek De Verborgene Tombe

vlakbij de havenstad Ismailia. Het betreft een graftombe uit de 19de dynastie uit tichelsteen. Het bouwwerk bestaat uit een rechthoekige ruimte en heeft een gewelfd plafond. Een diepe grafschacht leidt naar de grafkamer waar voorstellingen zijn te zien van de grafeigenaar Kenamon. Er is ook een stèle uit kalksteen aangetroffen waar de hoofdstad van de Hyksos, Avaris (het oude Hoet-Waret) wordt genoemd. Op de stèle staat de god Seth afgebeeld voor een farao wiens naam niet wordt genoemd. Een grote kalkstenen sarcofaag van Kenamon is zowel aan de binnen- als buitenkant met hiërogliefen beschreven. Kenamon was de opzichter over de koninklijke archieven. Op de grafwanden is ook zijn echtgenote Isis, een zangeres van Atoem, te zien. De voorstellingen zijn in een verzonken reliëf op de wanden aangebracht. De belangrijkste scènes zijn vignettes uit het Dodenboek en voorstellingen van de begrafenisprocessie. Een andere belangrijke voorstelling toont de godin Hathor in de gedaante van een koe die uit het papyrusmoeras van de Delta komt. Ook zijn de vier Horuszonen uitgebeeld: *info*.

Sarcofaag terug in Egypte

Een drieduizend jaar oude houten sarcofaag is teruggekeerd in Egypte. De sarcofaag werd in **oktober 2008** op het vliegveld van Miami in beslag genomen. *info*.

De tien plagen van Egypte

De tien plagen van Egypte zijn mogelijk te verklaren aan de hand van natuurrampen die ruim 3000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Dat beweren Duitse wetenschappers. *info*.

De piramide van koningin Behenoe

Op zijn website maakt dr. Zahi Hawass melding van de vondst van de grafkamer van de piramide van koningin Behenoe door dr. Philippe Collombert, hoofd van de Franse archeologische missie in Sakkara. In de grafkamer zijn piramideteksten aangetroffen. Het is nog steeds niet duidelijk of Behenoe de vrouw was van Pepi I of Pepi II uit de zesde dynastie. Ook de granieten sarcofaag van de koningin is gevonden. Deze verkeerd volgens Collombert in goede staat, maar geeft geen aanvullende informatie over de koningin.: *info*.

Kolossaal hoofd van Amenhotep III

Op zijn website maakt dr. Zahi Hawass melding van de vondst van een kolossaal hoofd van een granieten beeld van Amenhotep III. De vondst is



gedaan op het terrein van de dodentempel van Amenhotep III. Dit gebied achter de kolossen van Memnon wordt aangeduid met de term Kom el-Hettan. Het beeld van ongeveer 2,5 meter hoog is volgens Zahi Hawass een meesterwerk, een jeugdig beeld van de koning met zeer fijn gebeeldhouwde trekken. Volgens de leider van de expeditie, Hourig Sourouzian, is dit het meest gave beeld van het gezicht van Amenhotep III. 'Bij andere beelden is vaak iets gebroken: het puntje van de neus bijvoorbeeld. Maar dit beeld is, van de kruin tot de kin, zo mooi gebeeldhouwd, er is niets gebroken'. Het beeld maakte ooit deel uit van een groter standbeeld van Amenhotep III die in zijn over het lichaam gekruiste handen koninklijke waardigheidstekens hield: [info](#).

Naos van Amenemhat I

Op zijn website maakt dr. Hawass melding van de restauratie van een Naos uit de tijd van Amenemhat I. Het betreft een brokstuk van de naos in de tempel van Karnak dat is teruggegeven aan Egypte door het Metropolitan Museum of Art in New York: [info](#).

Sfinxenallee in Loeksor

Op zijn website maakt dr. Zahi Hawass melding van de vorderingen bij het uitgraven van de sfinxenallee in het centrum van de stad Loeksor: [info](#).

De sjabties van Pasén

In zijn boek 'De Verborgene Tombe' heeft Huub Pragt een belangrijke rol toebedeeld aan Pasén, de Godsvader van Amon uit de 21ste dynastie. Een opvallend gegeven is dat alleen enkele sjabties van deze persoon bekend zijn en dat verder ieder ander grafvoorwerp ontbreekt. De Nederlandse sjabtie-deskundige Niek de Haan heeft een zorgvuldige studie gemaakt naar de blauwgeglazuurde sjabties van Pasén die sinds 1933 op verschillende plaatsen in de wereld zijn opgedoken.

Lees hier het engelstalige pdf-artikel over de: ['Sjabties van Pasén'](#).

Artikel over Hatsjepsot

Naar aanleiding van de vermeende identificatie van de mummie van Hatsjepsot heeft egyptoloog Huub Pragt een artikel geschreven. Klik hier om het artikel te lezen: [Artikel](#).

[Home](#)

[Cursussen](#)

[Lezingen](#)

[Excursies](#)

[Rondleidingen](#)

[Reizen Egypte](#)

