

# egyptologie.nl Kennis over het Oude Egypte

**Egyptologische nieuwsbrief, maandag 14 juli 2014** [Tweet](#)

Hieronder treft u een overzicht aan van verschillende activiteiten op het vlak van de Egyptologie.

U kunt het Egyptologisch nieuws en de bezigheden van Huub Pragt volgen op Twitter via

***Egyptekennis*** en ***Egypteopschool***.

Voor meer informatie over het gebruik van Twitter klikt u hier op: ***Handleiding Twitter***.

Voeg deze pagina toe aan uw favorieten door de combinatie van de Ctrl-toets en D. Klik vervolgens op toevoegen.

Wanneer u deze website leuk vindt, kunt u op de ***homepage*** klikken op de +1 knop van Google.

Archeologisch nieuws uit eerdere versies van deze Egyptologische nieuwsbrief vindt u terug onder: ***Archief***.

Interviews uit eerdere versies van deze Egyptologische nieuwsbrief vindt u terug onder: ***Interviews***.

Bewegende beelden uit eerdere versies van deze Egyptologische nieuwsbrief vindt u terug onder:

***Filmbeelden***.

Deze pagina is aangepast op 14-07-2014.

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met bijdragen van Yvonne Buskens en Mariëlle van Kampen.

In deze nieuwsbrief:

- Kemet.nl***
- Archeologisch nieuws***
- Tentoonstellingen***
- Lezingen***
- Cursussen en extra reis***

## Kemet.nl

De website Kemet.nl verschaft informatie over interessante onderwerpen binnen de egyptologie. Via negen verschillende thema's komt u meer te weten over de oud-Egyptische beschaving. Sinds de vorige nieuwsbrief van 8 mei 2014 zijn de volgende nieuwe artikelen verschenen:

- ***Het Sokar-festival***
- ***Gravinventaris***
- ***Ramses II tempel Abydos***

Wilt u op de hoogte blijven van de verschijning van nieuwe artikelen? Meldt u zich dan aan voor ***kemet nieuws***

Kemet heeft ook een facebookpagina: ***facebook.com/KemetNL***. Klik daar op 'Like' of 'Vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en interessante weetjes.

## Archeologisch Nieuws

### Tempel voor Isis van Ptolemaeus II

In de Midden-Egyptische plaats Beni Suef hebben Egyptische archeologen een Isis-tempel gevonden die is gebouwd in de tijd van Ptolemaeus II. De vondst is belangrijk omdat het meer licht werpt op de regering van deze Ptolemaeus die maar liefst 39 jaar aan de macht was. Op het eerste gezicht lijkt de tempel alleen te zijn gewijd aan de godin Isis. Er zullen verdere opgravingen nodig zijn om nog meer van de structuur van de tempel



Website Kemet.nl





**Isis tempel door Ptolemaeus II**



**Intacte grafkamer te Assoean**



**Predynastisch graf te Hiërakonpolis**

bloot te leggen.

Lees het hele artikel, met foto's:

***Egyptian archeologists unearth temple for Isis***

#### **Intacte grafkamer gevonden in Assoean met 9 mummies**

In Qoebbet el-Hawa, bij Assoean, heeft de Spaanse archeologische missie onder leiding van Dr. Alejandro Jimenez een intacte grafkamer gevonden met daarin negen mummiekisten met mummies. Ze worden gedateerd in de Late Tijd. Een houten mummiekist werd in goede conditie aangetroffen met daarin de stoffelijke resten van waarschijnlijk een Nubiër. Dit is te oordelen naar de gereedschappen die bij de mummie lagen. Het graf zelf stamt waarschijnlijk al uit het Middenrijk en is hergebruikt in de Late Tijd.

Lees het hele artikel, met foto's: ***Intact burial chamber discovered in Aswan***

#### **Predynastisch graf werpt licht op leven vóór de farao's**

In Hiërakonpolis heeft de archeologische missie van Boston University onder leiding van Dr. Kathryn Bard een predynastisch graf ontdekt dat nog vrijwel ongeschonden was. Het is één van de rijkste graven uit deze tijd dat ooit is gevonden. Er zijn meer dan 50 objecten aangetroffen, waaronder kammen, speerpunten, pijlpunten en een klein figuurtje gesneden uit een slagtaand van een nijlpaard. Rondom het graf zijn talloze andere graven gevonden van zowel mensen als dieren. De mensen waren goed gevoed en het is onwaarschijnlijk dat ze allemaal een natuurlijk dood zijn gestorven. Onder de dieren bevonden zich onder andere een luipaard, een struisvogel, een hartebeest, zes bavianen, negen geiten en tien honden met een riem.

Verondersteld wordt dat de grafeigenaar tussen de 17 en 20 jaar oud moet zijn geweest toen hij kwam te overlijden. Waarschijnlijk was hij niet erg geliefd bij een deel van zijn nabestaanden. Bij de vondst lag zijn skelet namelijk verspreid door het graf, terwijl het er naar uitzag dat geen grafgoederen waren gestolen. De houten bovenbouwstructuur vertoonde tekenen van brandstichting. Lees het hele artikel, met foto's: ***Artifact trove illuminates life before pharaohs***





**Graf 11de dynastie te Loeksor**



**Graf 25ste dynastie te Loeksor**

**Tombe en cachette uit 11de dynastie ontdekt in Loeksor**

De Spaanse missie onder leiding van Dr. José Manuel Galán heeft op de heuvel van Dra Aboe el-Naga een graftombe ontdekt die waarschijnlijk was bedoeld voor een lid van de koninklijke familie of een hoge ambtenaar uit de 11de dynastie. Het bevat een vierkante grafkamer. Ten westen van het voorhof van het graf van Djehoety uit de 17de dynastie werden drie grafschachten gevonden. Eén van die schachten leidde naar een twintig meter lange gang die uitkwam in de nieuw ontdekte tombe. Het graf is waarschijnlijk gebruikt als cachetteruimte, want er zijn vele menselijke resten in aangetroffen. Deze ruimte is vermoedelijk in later tijden verstoord door schatgravers. Zoals de foto laat zien, lag zowel in de grafkamer als in de gang ernaar toe veel mummiewindsel. Ook zijn potscherven uit de 17de dynastie gevonden, wat erop wijst dat het graf in die tijd is hergebruikt. Lees het hele artikel, met foto's: **11th Dynasty tomb discovered in Dra Abu el-Naga**

**Graf uit 25ste dynastie herontdekt in Loeksor**

In 1904 werd in het gebied van Assasif een graf ontdekt door sir Robert Ludwig Mond. Omdat deze Britse chemicus geen hiërogliefen kon lezen en ook geen goede aantekeningen had gemaakt, raakte het graf weer in de vergetelheid. De Spaanse archeologische missie onder leiding van Dr. Miguel Á. Molinero Polo heeft dit graf met het nummer TT 209 herontdekt. Lange tijd heeft men gedacht dat de naam van de grafeigenaar Seremhatrechy luidde. Dit bleek echter zijn titel te zijn. De grafeigenaar heette Asjemro. Deze naam betekent 'Die roept met de mond'. Deze naam is echter nooit eerder aangetroffen. Het graf moet nog verder worden bestudeerd om meer te kunnen zeggen over de functies van de grafeigenaar. Duidelijk is al wel dat de hond van de grafeigenaar luisterde naar de naam Hekenoe. Lees het hele artikel, met foto's: **25th Dynasty tomb rediscovered in Luxor** Meer informatie over TT 209, in het Spaans: **Tumba Tebana 209**





**Reconstructie poort Petoebastis III**



**Mahat kapel Monthoehotep II**

### **Verdwijning leger Cambyses mogelijk opgelost**

De verdwijning van het leger van Cambyses II spreekt al vele eeuwen tot de verbeelding. Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus zou het de woestijn in zijn getrokken en werd daarna nooit meer gezien. Volgens de overlevering zou het Perzische leger door een zandstorm zijn overvallen waarbij alle 50.000 soldaten om het leven zijn gekomen. Er zijn echter nooit menselijke resten of restanten van legeruitrustingen gevonden. De Leidse Egyptoloog prof. Dr. Olaf Kaper doet onderzoek in de Dachla oase en denkt daar het mysterie te hebben opgelost. Volgens zijn onderzoek was het Perzische leger in 522 v.Chr. niet louter op doortocht door de woestijn, maar juist vanuit Thebe bewust op weg naar de Dachla oase. Daar bevond zich namelijk de Egyptische rebellenleider Petoebastis III met zijn leger. Het leger van Cambyses werd vervolgens in een hinderlaag gelokt en verslagen. Petoebastis wist zo vanuit de oase een groot deel van Egypte terug te veroveren op de Perzen en hij liet zich zelfs in de hoofdstad Memfis tot farao kronen. De kortstondige regering tijdens de 27ste dynastie van deze Egyptische tegenkoning staat echter in geen enkele officiële koningslijst vermeld. Bij opgravingen in plaats Amheida in de de Dachla oase kwamen de restanten van een Egyptische tempel aan het licht. Op een deurpost staat de volledige koningstitulatuur van Petoebastis III. Twee jaar na de dood van Cambyses II nam de Perzische koning Darius I wraak op deze nederlaag waarmee de Egyptische opstand bloedig werd





beëindigd. Darius I stopte het beschamende verhaal over het enorme verlies van het Perzische leger in de doofpot. Hij verspreide het verhaal dat zijn voorganger Cambyses en zijn leger waren verzwoegen door een zandstorm. Nog eens 75 jaar na deze gebeurtenissen was dat het enige wat Herodotus hierover kon vinden. Lees het hele artikel: [Leidse Egyptoloog ontrafelt eeuwenoud mysterie](#) En een uitgebreider artikel: [Geen zandstorm, maar rebellen nekten de Perzen](#)

### **Mahat kapel van Monthoehotep II per toeval ontdekt in Abydos**

Op 23 april 2014 vond in Abydos, direct ten noorden van de tempel van Sethy I, een grondverzakking plaats. Dit werd veroorzaakt door illegale opgravingen onder een huis dat naast de tempel is gelegen. Middenin de steeg tussen de huizen ontstond plots een gapend gat. Toen de drie Egyptologen Ashraf Abd el-Aal Okasha, Yasser Abd el-Razik en Ayman Damarany in het gat afdaalden, troffen ze daar tot hun verbazing een kalkstenen offerkapel van Monthoehotep II uit de 11de dynastie aan. De wanden van deze zogenoemde 'mahat' waren ernstig aangetast doordat één van de bovenliggende huizen een rioleringsstank in de grond had ingebouwd. De tank is inmiddels ontmanteld en de verhoogde reliëfs op de wanden worden gerestaureerd. De kapel is gewijd aan Chenty-imentioe, de belangrijke godheid van Abydos die later werd samengetrokken met Osiris. De Horusnaam van Monthoehotep is duidelijk op de wanden te lezen: Nebhepetra.

Lees het hele artikel, met foto's: [Mahat chapel discovered in Abydos](#)

### **Kort Engelstalig nieuws**

- Mummie van pleegbroer Amenhotep II gevonden: [info](#)
- Delen van Toetanchamons strijdswagen ondergaan restauratie: [info](#)
- Restanten van epidemisch 'einde van de wereld' gevonden: [info](#)
- Zahi Hawass geeft aan dat hij wel terug wil komen: [info](#)
- Gestolen objecten terug in Egyptisch Museum Caïro: [info](#)
- Kleine Egyptische sarcofaag blijkt 16 week oud embryo te bevatten: [info](#)
- Bouwkundigen uit Wales redden piramide van Djoser: [info](#)
- Franstalige YouTube



documentaire over de  
ontdekkingen door Pierre Montet:  
[info](#)

## Tentoonstellingen

In het Drents Museum is **tot en met 31 augustus 2014** de tentoonstelling **'Mummies. Overleven na de dood'** te zien. In de tentoonstelling zijn zestig mensen- en dierenmummies bij elkaar gebracht uit alle delen van de wereld. Het Drents Museum geeft daarmee een verrassende kijk op hoe mensen zouden kunnen overleven na de dood. Het gaat niet alleen om Egyptische mummies, maar ook om mummies uit andere oude culturen.

Kijk op de website van Drents Museum voor meer informatie: [info](#)

In het Rijksmuseum van Oudheden is **tot en met 31 oktober 2014** de tentoonstelling **'Luxor toen en nu'** te zien. De tentoonstelling toont foto's van egyptoloog Rob Demarée die hij maakte tussen 1960 en 2010 in en rond Loeksor. De foto's hangen in de Taffehzaal, in de ruimte achter de Egyptische tempel. Kijk voor meer informatie op de website van het RMO: [info](#)

In het Brooklyn Museum in New York is **tot en met december 2014** de tentoonstelling **'Divine Felines: Cats of Ancient Egypt'** te zien. De tentoonstelling bestaat uit 30 objecten van katten. Groot en klein, wild en tam, goddelijk en niet-goddelijk. De oude Egyptenaren kenden meerdere godinnen die katachtige aspecten hadden: Neith, Isis, Hathor, Pachet, Tefnoet, Sachmet en natuurlijk Bastet. Tijdens de laatste eeuw voor Christus werd de cultus van de godin Bastet steeds populairder en werden er vele beeldjes van katten gemaakt die door de pelgrims aan de godin werden geofferd.

Lees een uitgebreid artikel over de tentoonstelling in The New York Times:

[info](#)

## Lezingen

Op **zaterdag 2 augustus 2014** geeft prof. Barry Kemp een lezing met als titel 'Taking apart and rebuilding the Great Temple of the Aten at Amarna'.

Barry Kemp leidt al sinds 1977 de archeologische missie in Amarna. In de afgelopen jaren is er aan het licht gekomen hoe deze tempel, in de korte tijdspanne van de Amarna periode, is verbouwd en herbouwd. Prof Kemp zal in deze lezing uitgebreid ingaan op de





reconstructie van een van de meest bijzondere tempels uit het Oude Egypte.

**Aanvang:** 20.00 uur.

**Kosten:** €20 voor niet-donateurs, €10,- voor donateurs van Huis van Horus, studenten gratis.

**Locatie:** Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden.

**Aanmelden:** Via de [website](#)

Op **zondag 3 augustus 2014** geeft prof. Barry Kemp een lezing met als titel 'Amarna's population: who they were and what they did'.

In de afgelopen tien jaar heeft de opgraving onder leiding van prof. dr. Barry Kemp in de stad Amarna heel veel aanvullende informatie opgeleverd over de mensen die daar woonden in de regering van Achnaton. Vooral de begraafplaatsen, beter bekend als de North en South Tombs, hebben veel kennis onthuld.

**Aanvang:** 14.00 uur.

**Kosten:** €20 voor niet-donateurs, €10,- voor donateurs van Huis van Horus, studenten gratis.

**Locatie:** Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, Amsterdam.

**Aanmelden:** Via de [website](#)

Op **woensdag 10 september 2014** geeft Marcel Maessen een lezing met als titel 'De Opgravingshuizen van Egypte'. Heeft U er ooit over nagedacht in wat voor een onderkomen Egyptologen woonden (en wonen) die maanden, zo niet jaren van hun leven gewijd hebben aan onderzoek in Egypte? De opgravingshuizen, zoals deze door de jaren heen gebouwd zijn als hun "thuis, ver van huis" hebben op zichzelf al historische waarde en zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Egyptologie. Dit is ook terug te vinden in de namen van deze onderkomens: wat dacht u van het *Carter House*...

**Aanvang:** 19.30 uur.

**Kosten:** €10 voor niet-donateurs, €5,- voor donateurs van Huis van Horus, studenten gratis.

**Locatie:** Universiteit Leiden - Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden.

**Aanmelden:** Via de [website](#)

## **Cursussen en extra reis naar Egypte seizoen 2014-2015**

Vanaf **september 2014 tot en met mei 2015** worden cursussen verzorgd door Huub Pragt in de steden Leiden, Amsterdam, Hilversum en Utrecht. De





meeste cursussen beslaan vier lessen van twee uur per week. Nieuw op het programma is een stoomcursus hiërogliefenschrift die in september in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden van start gaat. Daarnaast zijn er verscheidene cursussen voor gevorderde cursisten waarbij kennis van het hiërogliefenschrift een vereiste is.

### **Hiërogliefenschrift in September - Ook afzonderlijke lessen beschikbaar**

Het seizoen start op **13 september** in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden met de cursus Hiërogliefenschrift in September. Voor mensen die zich nog nooit met het hiërogliefenschrift hebben beziggehouden, is dit een goede start. Voor cursisten die al eerder de Beginnerscursus Hiërogliefenschrift hebben gevolgd, kunnen (delen van) deze cursus volgen als opriscursus alvorens aan de Vervolgcurcus of een leesgroep deel te nemen. In de cursus komen hiëroglifische opschriften van objecten uit het Rijksmuseum van Oudheden aan de orde. U kunt zich inschrijven voor de volledige cursus, of per les waar u aan wenst deel te nemen. Kijk op de website welke lessen plaatsvinden en wat de kosten per les zijn: ***Hiërogliefenschrift in September***

### **Vervolgcurcus hiërogliefenschrift**

Deze cursus start op **8 november** in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Cursisten die eerder de Beginnerscursus Hiërogliefenschrift hebben gevolgd, of cursisten die in september de intensieve cursus Hiërogliefenschrift in September hebben gevolgd, kunnen vanaf november de Vervolgcurcus Hiërogliefenschrift volgen.

Ook in de Vervolgcurcus worden teksten gelezen op voorwerpen die in het Rijksmuseum van Oudheden aanwezig zijn. Onder andere het 'Lied van de Blinde Harpelaar' uit de kapel van Paätonemheb. Ook de dodenboekspreuk op de prachtig beschilderde mummiekist van Peftjaoeneith komt aan de orde. Kijk voor meer informatie op:

***Vervolgcurcus Hiërogliefenschrift***

Bekijk alle overige cursussen op:

***Cursussen 2014-2015***

### **Extra reis: Nieuwjaar in Egypte**

De zeventiendaagse reis in februari 2015 'Sethy I & Ramses II' is reeds volgeboekt. Van **zondag 28 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015** leidt Huub Pragt een achtdaagse reis door Egypte. De route voert langs beroemde Egyptische monumenten in Loeksor, Alexandrië en Caïro. Een bijzonder





hoogtepunt van deze extra reis vormt echter een Nieuwjaarsduik in de Middellandse Zee bij Alexandrië. Kijk voor meer informatie op: ***Nieuwjaar in Egypte***

[\*\*\*Home\*\*\*](#)

[\*\*\*Cursussen\*\*\*](#)

[\*\*\*Lezingen\*\*\*](#)

[\*\*\*Excursies\*\*\*](#)

[\*\*\*Rondleidingen\*\*\*](#)

[\*\*\*Reizen Egypte\*\*\*](#)

